



AKROS BSO De Tulp

Happy Halloween Tulp 3 en 4

Hallo allemaal,

Happy Halloween allemaal! Ieder jaar op 31 oktober is het Halloween. Halloween is een uit de Verenigde Staten overgewaaid griezel-feestdag. Daar gaan kinderen verkleed in een Halloweenkostuum langs de deuren van met pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze snoepgoed krijgen. Halloween wordt in Nederland ook steeds bekender. Het thema griezelen is toch ook gewoon heel erg leuk? Wij worden er in ieder geval best wel happy van! Lees snel het programma door en huiver mee.....

Griezelige groeten,

Het team van de BSO.

Woensdag 14 oktober



Spookpizza

Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza, maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes liggen in een bloederig bad....waaaah!!!!



Natuur speeltuin Plan West

wij gaan op spinnentocht bij de natuur speeltuin Plan West!



Creatief



Techniek



Cultuur



Bewegen



Natuur



Koken



Verkleed-raadselspel

Wie heeft wat aan? Kun je raden wat er veranderd is? We spelen een grappig spel dat we met de hele groep kunnen spelen.



Spinnennestjes

Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij deze wel eens gezien? We maken een griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal! Doe je mee?

Maandag 12 oktober



Het Landje

Wij gaan op ontdekkingsstocht naar Het Landje, wij gaan daar dingen bouwen en lekker spelen.

Graag goede dichte schoenen aan.



Spinnenwebben van vuilniszakken

Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.



Broodje afgehakte vinger

Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!



Zombiedans

Zing en dans maar mee! Wij zijn zombies, wij zijn heel erg oud. Echte zombies, en we hebben het koud. Wij zijn zombies, we komen uit de grond. Als de maan schijnt, dansen wij in het rond.

Dinsdag 13 oktober



Creatief



Techniek



Cultuur



Bewegen



Natuur



Koken



Wattenstaafjes skelet

Wattenstaafjes lijken best een beetje op witte botjes, vind je niet? Wij gaan ze dan ook gebruiken voor het maken van skeletten. Superleuk om te doen. Maak jij er ook eentje?



Gevulde sinaasappels voor Halloween

We hollen deze keer geen pompoen maar een sinaasappel uit! Vervolgens vullen we hem met fruit en zo hebben we een heerlijke enge snack!



Toiletpapier mummies

Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!



Mjammie mummies

Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kies degene die jij wilt maken en eet het lekker op.

Donderdag 15 oktober



Spinnetje spinnetje

Ben jij bang voor spinnen, of juist niet? Wij maken onze eigen spinnen! Deze zijn helemaal niet eng, maar juist erg leuk. Je kunt kiezen uit twee manieren. Welke vind jij het leukste om te maken?



Spinnenweb pannenkoekjes

Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel flink veel eten om een volle maag te krijgen.



Pompoenen beschilderen

Zodra het seizoen van de pompoenen weer is aangebroken zie je ze opeens overal opduiken ter decoratie. Uitgehoud met een lichtje er in zijn ze echt prachtig maar beschilderen is ook geweldig! Je kunt er van maken wat je zelf wilt. Maak je er iets griezeligs van, wordt de pompoen een Minion of een Olaf of heb je zelf weer een heel ander idee?

Halloween schminken

Wat of wie zou jij willen zijn? Wij gaan je omtoveren met schmink

Vrijdag 16 oktober



Creatief



Techniek



Cultuur



Bewegen



Natuur



Koken



Vleermuizen van eierdozen

Wil je een ruimte een beetje scary aankleden? Zelfgemaakte vleermuizen ophangen is dan wel een cool idee. Heb je thuis nog een lege eierdoos neem die dan mee. Kunnen we prima gebruiken!



Dolfje Weerwolfje pannenkoek

Pannenkoeken bakken hebben jullie vast al eens gedaan.. Maar hebben jullie deze wel eens zo spannend versierd als dit? We maken Dolfje Weerwolfje!



Toiletrol schaduwspel

We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te schijnen. Welke vorm zou jij graag op de muur willen toveren?



Brouw je eigen toverdrank

Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende kleuren limonade of vruchtensap. Week de etiketten van lege flesjes en vul ze met jouw mengsel. Lekker griezelen...!



Creatief



Techniek



Cultuur



Bewegen



Natuur



Koken